



FÅGELSLINGAN

Fågelslingan i Fontinreservatet är runt 5 km lång och följer i stora drag femkilometerspåret. Slingan börjar vid motionscentralen vid den lilla sjön Svarte Mosse. Längs fågelslingan finns tio olika lokaler med en informations-tavla om fågellivet på varje plats. Dessa platser är:

- 1 Svarte Mosse**
vid motionscentralen
- 2 Lilla kärret**
öster om Svarte Mosse
- 3 Älvutsikten**
med bänkar strax nordost om kyrkogården
- 4 Stora lärkträdet**
i kanten av det stora hygget
- 5 Talldungen**
vid körvägen strax norr om hygget
- 6 Lärkträdslutningen**
öster om Kolebacka
- 7 Älkkärret**
strax väster om Kolebacka
- 8 Kolebacka**
- 9 Sparbankseken**
i hagmarken vid gränsen mot Trankärr
- 10 Skidbacken**
med ängs- och brynmiljöer längst i nordväst

Historik

Fontinberget utgjordes under forna tider av präktiga skogar. Området donerades på 1500-talet till staden Kungälv av kung Christian IV. Fontins skogar blev ofta skövlade i samband med krig under 1500- och 1600-talen. Troligen var området helt skoglöst i början av 1700-talet och dominerades av ljunghedar under långa tider. Torv bröts för att fylla det stora behovet av bränsle och material till skyddsvallarna vid Bohus fästning, vilket fick till följd att det skapades en mindre sjö, Svarte Mosse, i området.

I mitten på 1800-talet började Fontinområdet att återbeskogas genom omfattande skogsplanteringar. Fontin blev ett stadsnära skogsområde, men stora delar av den uppväxta skogen blåste ned i samband med stora stormen den 22 september 1969, vilket även upprepades vid stormen "Gudrun" den 8-9 januari 2005. Spåren av "Gudrun" är fortfarande påtagliga i form av flera hyggen, särskilt ett stort sammanhängande hygge i områdets nordöstra del. Fontinområdet, som utgör 212 hektar, blev naturreservat 1993 för tätortsnära natur och friluftsliv.

KUNGÄLVS
KOMMUN



Fågellivet och naturen

I Fontins naturreservat finns flera olika naturmiljöer med ett rikt och varierat fågelliv längs den cirka 5 km långa fågelslingan i Fontin. Här finns inslag av gamla träd, en liten sjö, Svarte Mosse, och flera små våtmarker och sumpskogar. Det finns också kvar en äldre gårdsmiljö med trädgård vid Kolebacka, som omges av betade hagmarker samt en mäktig bok- och ekskog.



gransångare - foto: Kåre Ström

På våren kan man vandra i lövskogen och lyssna till välljudande sångare som svarthätta, lövsångare, grönsångare och gransångare. I bland- och barrskogen trivs olika trastar; taltrast, koltrast och dubbeltrast, men även rödhake, gårdsmyg och en rad mesar, talgoxe, blåmes och svartmes ger sig regelmässigt tillkänna längs fågelslingan.



mindre hackspett - foto: Kåre Ström

Man kan även få se och höra trummande hackspettar, spillkråka, gröngöling samt både större och mindre hackspett. Vid bokskogen och hagmarken vid Kolebacka kan man på våren få höra skogsduvans dova hoande och höra göktytans speciella läte. I Svarte mosse trivs kanadagås, gräsand, knipa, fiskmåsk och rörhöna. Spelflygande morkulla på våren och hoande kattuggla under månskensnätter utgör också karaktärsarter i området. Under sträcktiderna genar ibland högljudda flockar av svanar och gäss över Fontinberget på sin flyttning längs älv dalen.



Svarte Mosse

Svarte Mosse utgör entrén till Fontinreservatet och är en grund liten sjö som är rik på näckrosor och andra vattenväxter. Här trivs flera fågelarter trots att dammen är relativt näringsfattig. Strandvegetationen domineras av lövträd, bl.a. en liten björksumpskog på södra sidan.

Flera par gräsand och knipa samt en fiskmåskoloni sätter sin prägel på tjärnen och häckar med flera par här. Det utkämpas flera strider mellan hannarna på våren innan paren slutligt har hittat sina revir och byggt sina boplatser. Här har även kanadagåsen (bilden) och den lilla rörhönan sin hemvist.

Fågellivet är även rikt i den omgivande strandskogen med rödhake, bofink, lövsångare, svarthätta, koltrast, taltrast och större hackspett som de vanligaste arterna. I björksumpskogen strax söder om tjärnen brukar ibland den mindre hackspetten dyka upp för att trumma på en torraka eller söka föda.

Här upptäcktes även en liten raritet av fågelskådare för ca 20 år sedan; en halsbandsflugsnappare som satt och sjöng mellan den 12 maj och 16 juni 1991.



Kolebacka

Fågellivet är rikt och omväxlande vid den gamla gården Kolebacka, som är omgiven av en mäktig bok- och ekskog samt lövskogsbyrn mot öppna ängs- och hagmarker. I trädgården på gårdsplanen där ladugård och uthus ännu finns kvar, häckar vanligen några kajpar samt stare och olika mesar. Runt om i träden kan man få höra eller se nötväcka och bofink samt trastar och sångare av olika slag.

På våren kan man också få höra stenknäckens metalliska höga läte samt skogsduvans dova hoanden i den gamla bokskogen alldeles bakom ladan. Vid skymningen brukar morkullan spelflyga över trädtopparna och längre fram på stilla kvällar kan kattugglan börja ropa. Här trivs även olika hackspettar, t.ex. gröngölingen, och ibland kan man även få höra göktytan från lövskogsbyrnen vid hagmarkerna.